



Søren Bache

Afdelingslæge, ph.d.

Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet

Bopæl: Østerbro, København

DASAIM står stærkt og centralt som lægefagets næststørste specialebærende selskab. Vi har over 75 år på fornem vis taget og fået mere og mere ansvar for de sygeste af landets borgere. Det forsatte arbejde vil jeg gerne stille mig i spidsen for, når Christian Wamberg fratræder i 2025.

På de interne linjer har jeg de seneste to år som kasserer og bestyrelsesmedlem fået et grundigt indblik i selskabets organisering og de opgaver, det varetager. Grundet vores mangeårige faste sekretær Tina Calundanns sygdom og nu senest ulykkelige bortgang er størstedelen af hendes opgaver omkring bogholderi, refusion, betaling og udarbejdelse af regnskab tilfaldet mig. Af samme årsag trådte jeg ved mit valg direkte ind i årsmødekomitéen, hvor jeg ligeledes overtog en stor del af Tinas opgaver.

Det var langt fra det jeg gik indtil, men har været en spændende rejse, der gør, at jeg nu har indgående kendskab til selskabet og bestyrelsen. Sammen med Christian Wamberg har jeg senest fået lagt de fleste af Tinas arbejdsopgaver ind under Lægeforeningens sekretariat. Således står selskabet nu igen et godt sted, og det tomrum Tina efterlodte er blevet udfyldt ved, at bestyrelsen er rykket væsentlig tættere sammen om opgaven. Det har givet en rigtig god energi.

Fremadrettet vil jeg arbejde med at styrke udvalgsarbejde ved at motivere nye kandidater og støtte de eksisterende medlemmer i deres arbejde. Et mål er, at alle udvalg fra 2026 afholder et symposium minimum en gang hvert andet år.

I relation til jubilæumsårsmødet har jeg været den primære drivkraft bag et budgetteret nettooverskud på 650.000,- fra udstillinger og sponsorer i år. I rollen som formand ville mit mål være, at en tredjedel af udgifterne til et årsmøde forsat finansieres via udstillere og sponsorer. Det reducerer udgifterne for de hårdt pressede afdelinger og de medlemmer, der ender med selv at betale. Mit håb er, at det vil øge engagementet hos medlemmerne yderligere.

På de eksterne og overordnede linjer er jeg meget optaget af, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen - særligt efter sommerens rapport fra Sundhedsstrukturkommissionen. Med den blev det endnu mere klart for mig, at der skal ske nogle store ændringer på hospitalerne, for at vi med rette kan sige, at vi overholder vores lægeløfte og lever op til befolkningens tillid.

Først og fremmest skal vi gå mere aktivt ind i initiativer som "Vælg Klogt". Eksempelvis ved, at anæstesiafdelinger i højere grad initierer projekter, der har til formål at forsimple arbejdsgange samt reducere unødige tests og overvågning. Alt sammen for at mindske forstyrrelser af det personale, der opretholder patientens flow gennem systemet.

Når vi har frigjort den nødvendige tid til at kunne trække vejret, skal vi kigge ud over landet, hvor der er mest brug for os og konstruktivt finde løsninger på de udfordringer, som regeringens nyeste udspil tager afsæt i.

Sat lidt på spidsen:

Hvis man mener, at universitetshospitalerne fortsat skal oversvømmes med nyudklækkede speciallæger, skal man ikke stemme på mig. Hvis du ikke er stået helt af, men måske blot mangler nuancer, vil jeg opfordre dig til at møde op på vores generalforsamling og tage debatten.